

Nyhetsbrev

Psoriasisförbundet
Malmö – Vellinge

NUMMER 3
ÅRGÅNG 1

Jubileumsfest för Psoriasisförbundet Malmö- Vellinge: 60 år av Gemenskap och Engagemang

Psoriasisförbundet Malmö-Vellinge firade sitt 60-årsjubileum med en festlig sammankomst den 28 september på restaurang High Court i Malmö, gamla hovrätten. Totalt deltog 68 medlemmar, och kvällen blev en minnesvärd hyllning till föreningens långa historia och starka gemenskap.



Gästerna bjöds på en utsökt trerätters festmeny som satte tonen för en kväll fylld av skratt, glädje och samvaro. Stämningen höjdes ytterligare av den populära artisten Lasse Sigfridsson, som stod för kvällens musikaliska underhållning. Han bjöd på en härlig blandning av låtar som både rörde vid hjärtat och fick deltagarna att dansa.

Många av medlemmarna uttryckte sin uppskattning över festens upplägg och programmet för kvällen. Det var en kväll att minnas, och ett tillfälle att reflektera över föreningens viktiga arbete och vad som åstadkommits under de senaste 60 åren.

Psoriasisförbundet är en intresseorganisation för människor med psoriasis och psoriasisartrit samt personer som stödjer våra syften. Vi har ett övergripande mål, att alla med psoriasis och psoriasisartrit ska kunna leva ett bra och innehållsrikt liv med en hög livskvalitet. Därför arbetar vi för ökad satsning på forskning, för bättre vård och behandling och för att skapa kännedom om och förståelse för hur det är att leva med sjukdomen.

På vår högspecialiserade behandlingsanläggning i Malmö tar vi emot dig som söker hjälp för psoriasis, atopiskt eksem och andra hudsjukdomar.

Psoriasisförbundet
Malmö – Vellinge
Baskemöllegatan 3 D
214 40 Malmö

Tel. 04 0-23 63 48

Bankgiro: 5904-9684

Swish: 123 071 93 02

Psoriasisförbundet Malmö-Vellinge ser nu fram emot framtiden med förnyad energi och fortsatt engagemang för att stödja medlemmarna och driva frågor om psoriasis och psoriasisartrit.

Tack till alla som deltog och bidrog till att göra denna jubileumsfest så speciell.

Åke



Föreningarnas dag



Även i år fanns vi på plats på Gustav Adolfs torg i Malmö, på föreningarna dag. Ett återkommande arrangemang på Malmö Festivalen i samarbete med Miso och Malmö Stad. Här ges lokala föreningar i kommunen tillfälle att för allmänheten presentera och informera om sin verksamhet. Ett mycket populärt arrangemang och i år fanns ett trettiotal föreningar representerade allt från dansgrupper till släktforskning och esperanto. Efter lite logistikproblem från arrangörens sida, så fick vi slutligen vårt bord och några stolar till vårt evenemang. Som alltid hade vi tur med vädret, uppehåll och klar sol, om än något blåsig.

De besökare som sökte sig till vårt bord på Gustav Adolfs torg fick information om sjukdomen och vart man kan vända sig för att få hjälp med behandling.

Att på detta sätt synliggöra oss genom deltagande i olika publika evenemang är viktigt. Syns vi inte, finns vi inte. Till nästa år återkommer vi naturligtvis till Föreningarnas dag på Gustav Adolfs torg.

Åke

Besök gärna på vår hemsida

<https://www.psoriasisforbundet.se/malmo-vellinge/>

Bussresa till Tyskland

I arla morgonstund äntrade vi bussen i Malmö för vår tur till Tyskland. Om det var tidigt för oss i Malmö, var det ingenting mot vad våra vänner från Helsingborg fick utstå. Där hämtades resenärerna redan klockan 06.00.

Efter att ha passerat Öresundsbron gick resan via E20 rakt över Själland, Danmarks största ö. Här passerade vi i utkanten av Köpenhamn Høje-Taastrup, en ort med stor historisk betydelse för oss skåningar. Här inleddes förhandlingarna som ledde fram till freden i Roskilde 1658 och att Skåne därmed blev svenskt.

Vilken vändning hade historien tagit om vintern 1658 varit mild och isarna över stora och lilla bält inte lagt sig. Hade Skåne då fortfarande varit danskt? Tanken svindlar.

Efter att ha passerat den nästa 1,5 mil långa bron över Stora Bält kom vi över till Fyn, ön som kallas Danmarks trädgård. Mitt på ön ligger Odense, den stora sagoberättaren Hans Christian Andersens födelsestad.



När vi passerat Lilla-Bältbron är vi på Jylland. Här går färden rakt över det böljande landskapet till västkusten och Danmarks äldsta stad, Ribe där det blev stadspromenad på kullerstengator kantade av charmiga korsvirkeshus.

Efter en stärkande lunch gick färden vidare genom det sönderjylländska landskapet till den lilla orten Møgeltønder med sin vackra bygata och slottet Schackenborg.

Därefter passeras gränsen till Tyskland och vi ankommer till målet för vår resa, den idylliska hamnstaden Husum. Här inkvarteras vi på våra hotell och dagen avslutas med en gemensam middag på kvällen.

Efter en smakfull frukostbuffé var det tid för att på egen hand bekanta sig med den lilla nordtyska staden Husum. Här finns många små restauranger, caféer och butiker att besöka. En tur ner till hamnen var väl värd ett besök.

Under eftermiddagen bar det av till Schleswig, en gammal stad med anor från vikingatiden. Här gavs det möjlighet att besöka den pampiga domkyrkan eller de små gemytliga gränderna i det lilla fiskeläget Holm.

Dag tre gick turen till Fridrichstadt. En liten stad uppbyggd helt efter holländska förbilder. Vistelsen där inleddes med att vi fick prova exklusiva tyska viner. Därefter blev det tid för att på egen hand



utforska den lilla staden och dagen avslutades med en båttur på de många kanalerna som sammanbinder staden.

Efter en stärkande frukost dag fyra, var det tid att påbörja hemresan. Turen gick via den charmiga gränsstaden Flensburg. Staden har en lång historia som romimportör och därför gavs det möjlighet till att prova rom både från Jamaica och från Dominikanska republiken.

Gränsen mot Danmark passerades och ett kort besök gjordes i den lilla staden Christiansfeld.

Först när vi senare under kvällen närmade oss Öresundsbron och Sverige började det regna och vardagen gjorde sig åter påmind.

Ett stort tack till vår fantastiska reseledare Annika och vår eminente chaufför Ernst för en mycket trevlig resa och en verkligt Kul Tur.

Åke

Vi vill kunna nå dig enklare!

Merparten av Psoriasisförbundets medlemmar föredrar att bli kontaktade via e-post. Detta är ett smidigt och snabbt sätt för oss att dela med oss av viktig information, uppdateringar och inbjudningar till aktiviteter. Vår lokalavdelning saknar dock e-postadresser till flera av våra medlemmar, vilket gör att vi ibland har svårt att nå ut till alla.

För att förbättra kommunikationen och säkerställa att ingen missar något viktigt, skulle vi uppskatta om du som ännu inte lämnat din e-postadress vill göra det. Genom att skicka din e-postadress till oss får du framtida information direkt i din inkorg.

Skicka gärna din e-postadress till oss på malmö@pso.se så ser vi till att du hålls uppdaterad!

Tack för din hjälp!

Glöm inte att
anmäl dig till vårt julbord den 6 december!